

15 augustus 2016: 'Mijn moederkesdag'

Menigmaal ben ik naar de 'Pallietertochten' in Lier geweest. Dan varen we op de Grote en de Kleine Nete en het Netekanaal. En dit jaar was het niet anders, hoewel

Wat veel kajakkers tegenhoudt om mee te gaan met de Pallietertochten is zeker niet de prachtige natuur rondom de Nete natuurlijk, maar 'OVERDRAGEN'. Gelukkig stond Marc, een jonge moedige man van 52, aan elke overdraagplaats, waarvoor alle vaarders hem zeer dankbaar zijn.

Anton (ondertussen al 22), Duracelleke voor de reeds grijze leden van SKK, vond dat iets kopen voor zijn mama voor Moederdag, net iets te gemakkelijk was. Dus stelde hij voor om mee te gaan naar Lier, als niet-vaarder omdat hij weet hoe graag ik in mijn bootje zit. Als je dan, toch wel moe en knalverbrand aankomt, en je tentje volledig geïnstalleerd klaarstaat voor je op het KTA! ... Wat een bijzonder Moederdag cadeau. En dan had hij op de koop toe, nog kei-lekker gekookt ook... Wat wil je als 'mama' nog meer???



En zoals elk jaar leer je er weer nieuwe vrienden kennen natuurlijk, zoals een 70-jarige Dordrechtster die in Berchem woont, Roel.

Anne SKK

