

Brugge, die schone.

20 maart, berenkoud, gingen we varen in Brugge met toch wel een stuk of 10 vaarders. Vooral Isères en VKN's werden op de remorque vastgemaakt en weg waren we.

In de 'Kijkuit', inschrijven, nog vlug iets warmes drinken, naar de WC en dan de boot in.

Met de mutsen over de oren, moffels rond de peddel en goed ingeduffeld begonnen we aan de Brugse kajakdoortocht, die elk jaar opnieuw georganiseerd wordt door BKK.

13 km op het kanaal Brugge-Gent, altijd rechtdoor en verstand op nul. Dat was de planning voor de voormiddag.

Verkleumd kwamen we dan rond de middag aan in de club van Brugge, die er ook dit jaar, weer een gezellige boel van gemaakt had. We kregen er gratis een beker soep. Mmmmm, lekker maar vooral warm!

Eerst overdragen, en dan de reien op. "Goe rechts houden", riep Wilfried juist op tijd. Daar kwam de eerste, van vele toeristenboten, vol Aziaten, de hoek al om. (Ik ben er bijna zeker van dat de Aziatische landen aandelen hebben bij de firma die deze rondvaarten doet). Toerisme is duidelijk een belangrijke bron van inkomsten voor de stad Brugge. Die motorboten zitten tot de laatste cm² volgepropt en in de straten liep er ook veel volk rond.

De reien zijn nu op verschillende plaatsen afgesloten zodat we telkens gewoon het stukje dat we juist gedaan hadden, terug moesten varen.

Van 'varen in museumstijl' word je ongeloofelijk moe. Iedereen was content toen de boten weer, goed vastgelegd, op de remorque lagen, klaar om terug richting Schoten te rijden. Al bij al was het toch dik 19 uur voordat de boten terug in de loods lagen.

Anne