

Grevelingen, een aanrader?

zondag 6 juli 2014

Hoofdrollen : Jaak, Jan, Ludo, Louis, Marc, Peter, Robby en Wilfried

's Morgens vroeg werd er al zenuwachtig gespeculeerd: "hoeveel wind zou er staan?". We gingen immers "op groot water", waar de hoogte van de te verwachten golven afhankelijk is van het aantal beaufort. Voor Jan en Jaak werd het een vuurdoop. Anderen keken uit naar een stevige tocht.

Het Grevelingenmeer is de 3^{de} zeearm van Zeeland, geteld vanuit Schoten. Het werd een meer sinds de Brouwersdam in 1971 aangelegd werd en daarmee het binnenland beschermt tegen de grillen van de Noordzee. (De Grevelingendam ligt aan de oostzijde van het meer). Wat ook voor gevolgen heeft dat er geen getijwerking meer is, een aantal zandbanken boven water kwamen te liggen en meer dan een derde van de elfduizend hectare minder dan 1,5 m diep is.



Vol goede moed stapten we in de boten aan Brouwershaven. Er stond een – in windkrachttermen – (lichte tot) matige koelte, wat volgens Wikipedia overeen komt met "wapperende vlaggen, bewegende bladeren en twijgjes, verward haar en geen last van muggen". Concreet betekende dit voor ons golven met een hoogte van een kajak. De bedoeling was over te steken naar de haven van Springersdiep (aan de Brouwersdam), daar de boterhammetjes op te eten en vervolgens via een omweg terug te keren naar het beginpunt.

Enmaal uit de "luwte" van het vasteland, bleek al snel dat Jaak moeite had zijn kajak in het gareel te houden. Het nadeel van een lichte kajak en vaarder, is dat ze ook iets makkelijker wegblazen. Zijn boot week stevast naar links uit. Gelukkig kwamen de golven van achter ons, zodat we automatisch naar voor gestuwd werden. We konden zelfs een beetje surfen.

Na een zestal kilometer kwamen we aan de overkant aan, waar het terras van de plaatselijke eetgelegenheid ingepalmd werd. Van hoogzomer was geen sprake, zodat de warme soep er best inging.

Aangesterkt scheepten we weer in. En die kracht zouden we nodig hebben want ondertussen was de wind aangewakkerd en meer naar het zuidwesten gedraaid. De ancients dachten hun hartje te kunnen ophalen: eindelijk wat meer golven en beweging. Voor anderen echter werd het zwoegen en ploeteren; tegen/zijwind is in een kajak werken geblazen. Jaak kwam amper vooruit en zag zich genoodzaakt om, samen met Wilfried, naar de taverne terug te keren.

Ook anderen werden zenuwachtiger: recht tegen golven in, of met de golven mee varen, voelt immers heel wat stabiel aan dan zijwaartse golven. Door de angst om te slaan, werd de sfeer grimmiger: blik op oneindig en zonder omkijken peddelen maar, zo snel mogelijk terug naar de auto's. Het kostte heel wat moeite om hen te overtuigen om Hompelvoet heen te varen: "Eerst hebben we wind mee, daarna zitten we in de luwte van het eiland, en we zijn hier immers om te kajakken?".

Voorbij het eiland was de wind gelukkig wat gemilderd, maar speelde sommige boten toch nog parten. Of was het de vermoeidheid? Frustraties werden luidkeels geuit en verbeterd werd, tegen beter weten in, een bepaalde richting gevolgd. Als toetje begon het nog te regenen ook.

Intussen waren Jaak en Wilfried, na een zoveelste koffie, op het restaurantinterieur en elkaar uitgekeken, en ongeduldig wachtten zij ons koukleumend op.

Uiteindelijk volgde iedereen, al dan niet mokkend, Robby achter de Stampersplaat en voorbij Dwars in de Weg (waar halen die Nederlanders toch hun namen vandaan?) naar de instapplaats. Daar werden de kajaks snel op de kar geladen en haastten we ons naar de Dolle Beer. Dat is, tussen haakjes, de naam van de taverne.

Je hoort het: niet iedereen was onverdeeld overtuigd van het succes van de tocht. Maar wat kunnen we hier nu uit leren?

- De deelnemers van een tocht kunnen best op voorhand weten wat de tocht inhoudt. Schat je eigen ervaring correct in.
- Een sessie reddingen op het water is zo'n slecht idee nog niet. Je weet wat je eventueel te wachten staat en je zelfvertrouwen krijgt een boost.
- Blijf bij elkaar, hou elkaar in de gaten en neem de raad/instructies van ervaren kajakers ter harte.
- Neem steeds een zwemvest mee.
- Geduld en doorzettingsvermogen zijn nuttige eigenschappen. Je kan meer dan je denkt.
- De windkracht, uitgedrukt in Beaufort, is een maat voor de gemiddelde windsnelheid, niet deze van de pieken.
- Kajak is een leuke sport !

Tot binnenkort, Marc