

What happens in Sault-Brennaz.....

Verslag van een weekendje (15/08/2013 tot 18/08/2013) aan een WW pist ter hoogte van Lyon in la douce France.

Deelnemers aan dit tripje zijn Björn&Kim&Janna,Riet &Dirk,Stijn&Deborah,Mark,Tim,Steven&Nancy. Woensdagavond om 19.30 u afspraak aan ons clublokaal te schoten voor het opladen van de boten en het verdelen van de bagage,kwestie van het aantal voertuigen te beperken,het werden er 3,Björn en gezin+3 damesfietsen+1boot ,Dirk met z'n nieuwe camionette en 4 boten,Tim met z'n minibus en 2boten. De heenrit zou s'nachts verlopen,zodat we niet meteen al een dag kwijt zijn(we zouden er nog genoeg verliezen...)Er werd meteen ook afgesproken niet in konvooi te rijden, wegens te vermoeiend, elk voertuig ging er op eigen houtje voor zorgen op woensdagvoormiddag aan de piste aan te komen. Wij mochten met Tim meerijden en ook Mark ging ons vergezellen,vertrek om 1.00u(whats in a name...). Na een rustige rit arriveerden we rond 8.30u in Sault-Brennaz,780 km zijn verteerd zonder incidenten, Björn & Dirk waren ook al aangekomen en Björn had ons al ingeschreven,de zon kwam over de berg en we konden ons kampement voor t weekend opzetten,wat zeer vlot verliep, als alleman een handje toesteeckt. De temperatuur liep vlotjes op, "sportieve" lichamen werden ontbloot, tijd voor ontbijt/aperitief?,neeje voor aperitief was t nog te vroeg,daar moesten we nog effe mee wachten,maar de "flutte" ofte baguette smaakte er niet minder om .Gauw nog inkopen gaan doen(feestdag),vanavond is t BBQ . Voor enkelen was het de eerste keer op WildWater , (De Stijn) en hij stond dan ook gespannen als een snaar om er in te vliegen, Mark had al eens een WWstage gevolgd op deze pist ,Dirk heeft ondertussen ook al wel wat WW waterkes doorzwommen,Björn en Tim kennen deze piste als hun broekzak ,zij stonden iets minder gesp... Stijn is echt niet te houden, hij moest en zou dit varkentje wel eens wassen... ook Mark ging al effe warmlopen samen met dirk op het rustigere gedeelte van de pist, Björn en Tim kijken de kat nog effe uit de boom.

Na een half uurtje komt Stijn rood aangelopen naar de tent, hij was uit zn boot gevallen en had zich serieus bezeerd aan zo een verschrikkelijk harde steen,welke echt niet van plan was voor deze rookie uit de weg te gaan, een mooie bloeduitstorting op z'n "bil" was het gevolg. Ook Mark z'n splinternieuwe boot werd algauw binnen en buiten afgespoeld. Dirk wisselt effe van boot, hij had er tenslotte niet voor niks 3 bij. De twee anciens zagen dit alles met enig leedvermaak gebeuren en besloten dat er werk aan de winkel was,maar eerst aperitief...neenee, t is nog te vroeg voor aperitief,eerst varen. Zo gezegd,zo gedaan ook Bjorn &Tim begeven zich op de piste en begeleiden de 2 rookie's stap voor stap. Na de eerste kennismaking met de

verdomd sterke stroming en de tactisch ingeplante rotsen is t echt wel tijd voor... aperitief (what happens in Sault-Brennaz....)... en kijk, na een hapje en een drankje gaat alles veel meer "smooth" en "rellaxt" , de toon is gezet!!Onze vaarders worden ook vanop de kant aangemoedigd,ik ben intussen door Mark aangesteld als huisfotograaf, wat ik in dank aanneem,heb ik ook wat anders te doen als enkel...aperitieven .Ook het nemen van foto's zal later z'n tol eisen, ik pikkel de pist op en af ,te zot voor woorden, maar t is plezant , de beste schippers staan aan wal en t zonneke schijnt, wat wil een mens nog meer. Die avond houden we een BBQ, met lekkere courgettes en wat vleesje ...what happens in Sault-Brennaz....

Dag 2: S'morgens worden we verwelkomd door een prachtig zonnetje, t gaat weer warm worden vandaag (30°)De dames plannen een fietstochtje(Kim&Janna, Deborah en Nancy)langs de Rhône. Ook Riet zal zich vandaag op de piste laten gelden,en ja ze doet dat goed,zéér goed,zo goed dat ze op een gegeven moment haren Dirk moet gaan redden...Ook de 2 rookie's leren zienderogen bij, er wordt al eens bovenaan de piste ingestapt, met wisselend succes, maar WW is afzien en oefenen, véél oefenen. Toeval wil dat ook ons Belgisch damesteam rafting een trainingstage aan t afwerken was, die dames kunnen er wat van,mooi om naar te kijken...(what happens in Sault-Brennaz...)Onze dames komen laat in de middag terug van hun fietstochtje,rood aangelopen en met 54km in de benen,bij deze temp (+30°),die horen we vandaag ni meer(dachten we, maar we dwaalden...) S'avonds hadden onze fietsende dames gereserveerd in een restaurantje langs de Rhône in Sault-Brennaz ,het waren stuk voor stuk topgeregies aan democratische prijzen, meer moet da voor ons ni zijn. Na deze heerlijke maaltijd nog te voet terug naar de camping,2km, ik wist het de dag erna wel, ik ben nog lang niet de oude...maar t is goe weer,22° om 22.00u,ideaal voor een afterparty...(what happens in Sault-Brennaz...)

dag3:opnieuw een open hemel,waar we enkele uren voorheen nog naar een prachtige sterrenhemel hadden staan kijken,met de meest filosofische gesprekken als gevolg. De dames beslissen om vandaag de piste ook eens onveilig te gaan maken met een "hydrospeed " ofte boddyboard met zwemvliezen. Ze waren er al snel achter dat ook dit speeltje meer vereist dan een "gewone" basisconditie, ook de pijnlijke spieren de day after tonen dit aan. Ook bij de mannen begon de inspanning trouwens z'n tol te eisen,de blauwe plekken en stramme spieren waren ondertussen niet meer te tellen. Tim had zelfs een volledige offday na een pijnlijk manoeuvre de dag ervoor. Ook voor de fotograaf van dienst begint al dat overenweer crossen te voelen,tijd voor aperitief,vanavond is t BBQ (voor de verandering) en ook de "kletskes" moeten eraan,morgen moeten we weeral naar huis,Dirk vertrekt vannacht al,en neemt Stijn& Deborah mee, kwestie van in z'n "ritme" te blijven...

dag 4:t word eentonig,weeral prachtig weer en 30°,onze diehards laten een laatste keer hun oude & nieuwe kunstjes zien ,er worden nog enkele fotokes gemaakt,afscheid van "ons" raftingteam en opruimen van het kampement (op de middag, +30°, gewoon afzien) Om 13.30u word de rit aangevangen,geen problemen onderweg,de Quik van Nancy word leeggegeten,tankstation Capelle in Luxemburg leeggezogen en om 20.30u staan we thuis, moe maar voldaan, blij dat we zijn meegeweest,nogmaals dank aan onze medereizigers om 2 invaliden te willen meezeulen,Merci.

Voor alle verdere details omtrent deze schortkayakstage in Sault-Brennaz

geld maar 1 slagzin: **What happens in Sault-Brennaz, stays in Sault-Brennaz**,of Be there next time...

Steven