

Kasterlee, 41° Tocht der Netevallei

Op zaterdag 3 augustus was het weer zover; de tocht der Netevallei in Kasterlee stond naar jaarlijkse gewoonte weer op het programma.

Het weer zat mee en even na 8 uur kwamen de eerste van in totaal 11 vaarders toe op de klub.

Na eerst de 2 canadezen geladen te hebben volgden de kajaks en na wat gepuzzel over wie met wie mee ging rijden was het ruim half 9 dat we vertrokken.

Tom en ik reden gelijk naar de watermolen in Grobbendonk om daar op de 3 andere SKK-chauffeurs te wachten om die dan mee naar "Kastel" te nemen.

Daar aangekomen was het "file" om in te stappen; een file die precies elk jaar langer wordt. Maar eenmaal in de boot en op het water waardeer je kom je weer tot rust.....nietwaar Mark?

Na wilde gevechten in onze canadees met de meest levensbedreigende vliegende insecten kwamen Tom en ik als een van de eerste SKK'ers aan bij de eerste stop tegenover de parking van Bobbjaanland.

Na de bokes en een frisse pint (of 2) vertrok SKK voor de 2^{de} etappe naar de Hut in Herentals. Onderweg wel minder insecten maar toch leek de bodem van de canadees een massagraf en m'n benen een maanlandschap.

Wederom een gezellig samenzijn en goedgezind begonnen we aan het toch altijd weer mooiste stuk van de tocht, het slingeren naar Grobbendonk.

Voor Tom en mij een eerste test van onze behendigheid waarvoor we toch maar mooi geslaagd zijn;.....vonden we zelf.

Eenmaal aangekomen aan de watermolen te Grobbendonk werd onze canadees snel op de aanhanger geladen en vertrokken we met hoge snelheid na nog even rap "saluutjes" geroepen te hebben naar onze SKK-collega's richting Kastel, de een op weg naar z'n vriend en de ander naar z'n vriendin.

En weer werd er een mooie en gezellige tocht naar de geschiedenisboekjes gevaren; met dank aan de 11 toffe vaarders.

Guido